



Zondagvoormiddag 21 oktober 2018 in GENT VAN VLEES EN BLOED Wandeling met gids Dany Hendrickx (GANDANTE)

Een boeiende beleveniswandeling met een gids die in de huid van de vroegere beenhouwers kruipt!

Wat voor vlees aten we vroeger? En hoe? Hoe bloederig was de samenleving? We vertrekken aan het Groot Vleeshuis en eindigen aan de oude slachthuissite. Dany, onze gids, vertelt ons een ludiek verhaal over vlees en bloed doorspekt met anekdotes.



PROGRAMMA:

09u50: samenkomst aan de ingang van het Groot Vleeshuis, Groentenmarkt te Gent

10u tot 12u: wandeling

12u: aperitief in de buurt

Inschrijven vóór 14/10 bij Dirk Van Nieuwenhuyze (Eksaardserijweg 119 – Oostakker) tel. 0474 203 945 of via mail dirk.vannieuwenhuyze@hotmail.com

Prijs inclusief aperitief: 5 euro KWB-lid – 8 euro niet KWB-lid