



Zondagnamiddag 29 september om 14 uur

## DE DIEFSTAL VAN DE RECHTVAARDIGE RECHTERS

Het verhaal en de mogelijke vindplaatsen in GENT

In de nacht van 10 op 11 april 1934 werden in de Gentse Sint-Baafskathedraal 2 panelen gestolen van het wereldberoemde schilderij "De Aanbidding van het Lam Gods". Eén paneel kwam snel terecht, maar naar het andere "De Rechtvaardige Rechters" wordt nog steeds gezocht. In deze wandeling maken wij een reconstructie van dé kunstdiefstal van de 20ste eeuw en gaan we kijken naar de door amateur-speurders aangeduide mogelijke vindplaatsen in GENT.



**GIDS: Dirk Van Nieuwenhuyze (KWB-bestuurslid)**

PROGRAMMA:

14u: samenkomst aan de ingang van de SINT-BAAFSKATHEDRAAL (Gent)

14u tot 16u: wandeling

16u: koffie of een biertje

Inschrijven vóór 28/9 bij Dirk Van Nieuwenhuyze (Eksaardserijweg 119 – Oostakker)  
tel. 0474 203 945 of via mail [dirk.vannieuwenhuyze@hotmail.com](mailto:dirk.vannieuwenhuyze@hotmail.com)

Prijs: KWB leden: 5 euro – niet-KWB-leden: 8 euro